

Μαργαρίτα Στένη
6934846894



17781	ΧΡΟΝΟΣ
http://www.enosigoneondionisou.gr/	enosigoneondionisou@gmail.com
16-5-18	ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τήρος Δίκαιο
Διογύσου.
• Τρόδεδος διοτίκας Συγβασία

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα πρωινάδικα και τα realities της τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφουγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεών τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WIFI. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Ηλιολέραια Ελένη γραίερες Ενώσεις Γονέων ~~επί~~
2. Αντικομητική Παρέμβαση ~~εκπροσώπων~~ Ενώσεις Γονέων ~~επί~~
3. Τηλέεια Δημόσια Επίδειξη ΔΣ + ~~επί~~
4. Ζερβανίδης Χαρά μέλος ΔΣ ~~επί~~
5. ΜΑΙΣΣΗΣ ΧΑΖΑΡΟΣ ΤΑΧΙΔΑΣ + ~~επί~~
6. Γεωπόνος ΧΡΙΣΤΙΝΑ Μέλος ΔΣ ενώσεις Γονέων ~~επί~~
7. ΛΥΣΗΠΟΣ ΛΥΣΗΠΟΣ Μέλος ΔΣ βραχιόνων ~~επί~~
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.





<http://www.enosigoneondionisou.gr/>

enosigoneondionisou@gmail.com

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα πρωινάδικα και τα realities της τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφουγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεών τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WIFI. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Τσαβαράς Σταύρος
2. Γαρδικιών Ιωνίελα
3. Κανιδναχά Ηρακλή
4. Καρδικά Σταύρους
5. Κρανιδέας Αναστάτα
6. Αδημάντης Αργελίτης
7. Αγριόποτα Ευριταίοις
8. Αποκατήθε Θεοφάνεος
9. ΛΑΣΙΤΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
10. ΧΑΖΑΠΗ ΜΑΡΙΑ
11. Κίτσι Αναστάτα
12. Σταύρος Βασιλείου
- 13.
- 14.



**ΕΝΩΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

<http://www.enosigoneondionisou.gr/>

enosigoneondionisou@gmail.com

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα πρωινάδικα και τα realities της τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφουγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεων τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπόνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WIFI. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Σιταρά Γνηνη 210-6215004
2. Λαζαρίδης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 697220002
3. Κυριακούρης ΔΑΠΖΣ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.



<http://www.enosigoneondionisou.gr/>

enosigoneondionisou@gmail.com



ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα πρωινάδικα και τα realities της τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφοιγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεών τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WiFi. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 6944287032 ✓
2. ΓΑΪΤΑΝΟΣ ΓΙΩΝΗΣ 6842423126 ✓
3. ΑΡΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 6932153667 ✓
4. ΖΑΡΚΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5. ΕΛΙΑΚΟΥΡΑ Άννα 210 8.11.2012
6. Κ.ΠΑΞΙΛΟΣ
7. ΖΑΡΚΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 210 8.11.2012
8. ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΑΤΣΙΩΤΑΣ 210 82444128
9. ΜΑΖΙΚΗΣ Λ.Α-1
10. ΠΑΠΑΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ πατακού ρατανός γρ. 210 8.11.2012
11. Μάρκης Αντώνης 210 8.11.2012
12. ΕΛΕΖΙ ΣΠΥΡΟΣ 210 8.11.2012
13. ΝΕΧΙΛΑ ΕΛΕΖΙ 210 8.11.2012
- 14.

(Άνω)



<http://www.enosigoneondionisou.gr/>

enosigoneondionisou@gmail.com

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα πρωινάδικα και τα realities της τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφογκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεών τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WIFI. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Αλεξανδρός ΑΙΟΛΗΣ (alexandrios64@yahoo.com)
2. Βανδικά Γιώτα (giotavanzika@yahoo.gr)
3. Λουκά Χρηστός (lukaschristos@yahoo.gr)
4. Χαρίτονος Στέλλα (stelmar@yahoo.com)
5. Κουριότα Λέρη
6. Καντού Ιωάννης (kontousis@yahoo.gr)
7. Ρέτσης Ανδρίας
8. Κακεφτάς Γεωργίος
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα πρωινάδικα και τα realities της τηλεόρασης.

Η πρώτασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφουγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεών τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WiFi. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. ~~Αντικαθητικές λεγύφτες~~
2. ~~ΦΕΡΕΝΤΙΝΩΝ ΑΝΤΑ~~
3. ~~ΑΝΤΙΕΝΤΡΟΥ ΦΙΚΑΓΓΡΑΝΤ~~
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ενώντας τις διαφορετικές και τα χωρισμόταν.
το οποίο αναφέρεται στους γάλακτος και στην άλλη είναι στην
αναφορά. Οι επιφεύγοντες είναι „κέντρο“ το οποίο τις πολλές φορές, τα οποία στην
αναπτυξιανή ανάπτυξη του αποτελούνται ως κάτια πολλαπλούς κοινωνικά τους ζωές
την καταστασή και να φέρουν, το οποίο ταυτίζεται τους μεταξύ των ανθρώπων την
Οι αρχαίες διαδικασίες της κοινωνίας αφείνουν να αφούνται πολλά από

H uperagent uses

τις πληρεσφαντίνες
τρόπου Mall, τα ιερά κατατάξια του κέντρου, τα προνιδιακά και τα realties
εποχής, τα θέλει τον πολιτισμό να διατηρείται από επιστρέψαντα πολιτισμό τον πολιτισμό της
πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι σίων όλη και κοντά το περιήλα της
Εποχής που πρέπει να φέρει στην πολιτισμό την πολιτισμό της φορέων, τα έλαυνα που είναι σημαντικές

ανθητικούς την Στοά.

Όλος απονομήσαντας τα αναποτίθετα εφόδια του θα πρέπει να έχουν να να
πολιφουν την έξαν του θα εργάζεται στην πολιτισμό την πολιτισμό της. Εποιη
κινητοποίησης όλο και μεταχρόνια από την καθημερινότητα που και σε
Η παρέα, η Ιουνέρι, ο Χρόνος, το Φεβράριο, το πρώτο, ο πρώτης

κοινωνικογνωστικός της Βέρας γενιάς.

Πλεκτοποιητική παλαιότητα με την κατεύθυνση είδων γειτονιών, αλλάζει βίαια τον πόρο το
Το διαρκτικό της της γένες διανοτήτες του έφερε να αντικαρπούνται
της πολιτιστικής. Η ανάγκη την επιφύλαξη απότελει την πολιτισμό την πολιτισμό την
το θέση θέλει να αποδέχεται το „ταύτιο“. Η κρίση διακονείται την πολιτισμό την πολιτισμό την
πλατιά αυτήν να γίνεται απόλυτη διαρκούσα, με την αντιφοιτήσιμη και την σημαντική την
πρόστιν επαφή την πολιτιστική και τον πολιτισμό την πολιτισμό την πολιτισμό την πολιτισμό την
πλατιά την επηρεάζει την πολιτισμό την πολιτισμό την πολιτισμό την πολιτισμό την πολιτισμό την

H olympos και εργαλα

ΛΙΑ ΕΝΑ ΞΡΠΟ ΑΝΑΚΥΧΩΣ ΚΑΙ ΗΟΛΙΖΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΑΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

enosigoneondisionisou@gmail.com

<http://www.enosigoneondisionisou.gr/>



Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WIFI. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

~~Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου~~

1. ΖΩΓΙΑ ΒΡΑΒΙΑ ΗΛΑΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ / ΞΕΝΙΑΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
2. ΗΛΙΑΣ ΦΑΖΑΡΗΣ ΗΛΑΝΑΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ / ΙΑΣΟΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3. ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΕΝΑΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
4. ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΥΡΑΣ ΕΥΡΙΒΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΙΑΝΗΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
5. ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΙΑΝΗΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
6. ΧΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΙΑΝΗΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
7. ΔΑΝΔΟΥ ΛΑΚΚΗ ΠΑΠΑ ΚΑΖ ΔΙΑΣΤΑΘΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
8. ΤΟΔΙΛΙΔΑΙ ΑΓΓΙΔΑ ΚΑΖ ΤΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
9. ΑΜΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
10. ΚΟΖΟΚΑΡΙ ΑΝΤΖΕΛΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΕΝΙΑΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
11. ΦΙΛΟΠΑΠΑΣ ΛΙΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΕΝΙΑΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
12. ΛΙΔΙΑΠΑΙΔΗΣ ΤΕΩΝΙΑ ΧΑΣΙΚΕΣ ΣΕΝΙΑΣ Αγ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
13. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕΙΡΗ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
14. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ. ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ



<http://www.enosigoneondionisou.gr/>

enosigoneondionisou@gmail.com

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα πρωινάδικα και τα realities της τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφουγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεών τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WIFI. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Νίκος Κατσουλάκος 
2. Μαρία Γερετσίδη Ράγκη 
3. Φραγκέλος Ράγκη 
4. Γεωργία Καραϊσκάνη 
5. Σωτηροπούλας Σπραγόρα 
6. Λαζαρή Μαριάνη Μ.Ο.Δ. 
7. ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ Ηλίανη 
8. Κατσουλάκης Αντώνης 
9. Βασιλείου Δημήτρης 
10. Γεωργάκης Ζαρχανύδης 
11. Ραζεύρης Αἰκατζής 
12. Βασιλάκης Ευάγγελος 
13. 
14. 



ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα πρωταδικά και τα realities της τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφοιγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεων τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WIFI. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Ζαχαροδιήκον Νόμια 
2. Βοραϊκόν Παναγία 
3. ΜΟΥΣΙΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4. Γελόνης Δημήτριος 
5. Γαλανίου Παρασκευή 
6. Κυριάκη Τσιράνης 
7. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
8. ΕΦΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
9. ΦΙΟΡΑ ΤΑΤΙΑ 
10. ΑΡΓΙΟΝΑΙΟΣ ΡΥΦΑΚΗΣ 
11. ΠΡΕΤΟΥΡΑΝΗ ΝΑΡΓΑΡΙΤΑ 
12. ΤΣΑΓΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗ ΧΩΝΙΑ 
13. ΤΟΛΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
14. ΤΕΧΛΕΜΕΤΖΗ ΗΥΦΗΜΙΑ ΡΩΣΙΑ 

15. *Tonyia* *texensis* *laevis* *Foster*
16. *Tonyia* *texensis* *Medina* *Steyermark*
17. *Axafixigus* *Neomexicanus* *Steyermark*
18. *Ilegavii* *Kalotyphus* *Steyermark*
19. *Anthonomus* *flavus* *Steyermark*
20. *Magnim* *Euphorbiae* *Steyermark*
21. *Megistopeltis* *Steyermark*
22. *IGHHNH* *Kraatzi* *Steyermark*
23. *Pewaria* *taeniata* *Steyermark*
24. *Kazachivka* *Dayana* *Steyermark*
25. *Zirros* *Lindneri* *Steyermark*
26. *Xodaeus* *Spicatus* *Steyermark*
27. *Bacchidi* *Nigromaculatus* *Steyermark*
28. *Loudon* *H. Selysi* *Steyermark*
29. *KLARHIZ* *infusus* *Steyermark*
30. *Altinor* *dekizer* *Steyermark*
31. *ZAXAROPH.HOV* *GPHNNH* *Steyermark*
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και ψυχαία

Πάντα η εφιβεία είναι η περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρότη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρότη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για αυτομακρισμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadjets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν πάρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Ήτοι όμοις απομακρύνονται τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φοραίς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την καταύθινση. Είναι όμοις λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφωνεται από εμπορικά πολυκέντρα τόποι Mall, τα μεγάλα μαγαζιά του κέντρου, τα προινάδικα και τα realitjes της τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δινάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφροδιγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δινάμεων τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονή κοινωνία των 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.



Η «Καρέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν WiFi. Με πινγκ πονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δινατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν διτι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, δχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συναδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. ΑΙΩΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 
2. ΓΕΡΟΠΟΥΝΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑΚΗΣ 
3. ΚΑΛΥΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ 
4. ΕΔΕΝΘΕΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
5. ΖΕΡΟΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
6. ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΤΖΕΙΔΗΣ 
7. ΙωΑΝΝΗΣ ΣΩΦΙΑΣ 
8. ΕΔΕΝΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣ 
9. ΣΙΕΥΒΕΡΙΑΔΗ ΓΑΛΗΝΗ 
10. ΓΡΑΪΑ ΕΙΩΗ 
11. ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΔΕΝΘΕΡΙΑΔΗΣ 
12. ΚΑΥΖΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
13. ΝΤΑΛΙΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
14. ΙωΑΝΝΗΣ ΣΩΦΙΑΣ 



15. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΙΣ Ράγας
16. Καλόβερος Γεώργιος Δημήτρης
17. ΝΕΤΤΟΣ ΤΣΑΧΑΤΙΔΗΣ
18. Πέρα Καλφανίδη
19. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΠΟΥΤΗ Σταύρος
20. ΧΡΗΣΤΟΣ Καπανδρίτης Δημήτρης
21. Βουτσίδης Λαζαρος
22. Φαύρος Τσακοντίδης
23. Γεώργιος Καζαντζίδης Κώνος
24. Φίλιππος Καζαντζίδης Κώνος
25. Άννα Καπανδρίδη Αθηναίης
26. ΡΩΜΗΕΡΤ ΣΚΗΝΗΣ
27. ΑΝΓΓΕΛΑΟΣ ΣΚΗΝΗΣ
28. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
29. ΕΦΡΙΔΟΥ ΖΥΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
30. ΓΑΛΒΑΛΑΚΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος





<http://www.enosigoneondionisou.gr/>

enosigoneondionisou@gmail.com

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΤΕΦΑΝΟ

Πολιτισμός και νεολαία

Πάντα η εφηβεία είναι περίοδος που τα παιδιά μας αρχίζουν να έχουν μια πρώτη επαφή με την πραγματικότητα και τον πολιτισμό των "μεγάλων". Και πάντα αυτή η σχέση αρχίζει δύσκολα, με την αμφισβήτηση και την ορμή που το νέο θέλει να σπρώξει το "παλιό". Η κρίση δυσκολεύει τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Η ανάγκη για επιβίωση αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα. Το διαδίκτυο με τις νέες δυνατότητες που έφερε για απομακρυσμένη ηλεκτρονική συνομιλία μέσω κάθε είδους gadgets, αλλάζει βίαια τον τρόπο κοινωνικοποίησης της νέας γενιάς.

Η παρέα, η μουσική, ο χορός, το βιβλίο, το ράδιο, ο πραγματικός κινηματογράφος όλο και υποχωρούν από την καθημερινότητά μας και δεν παίρνουν την θέση που θα έπρεπε στην συνείδηση των παιδιών μας. Έτσι όμως απουσιάζουν και τα απαραίτητα εφόδια που θα πρέπει να έχουν για να αντιμετωπίσουν την ζωή.

Στην περιοχή μας υπάρχουν δράσεις και φορείς, που έχουν συνεισφέρει πολλά σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι όμως λίγα και κόντρα στο ρεύμα της εποχής, που θέλει τον πολιτισμό να διαμορφώνεται από εμπορικά πολυκέντρα τύπου Mall, τα μεγάλα μαγαζιάτου κέντρου, τα πρωινάδικακαι τα realitiestης τηλεόρασης.

Η πρότασή μας

Οι οργανωμένες δυνάμεις της κοινωνίας οφείλουν να αφουγκραστούν αυτή την κατάσταση και να δώσουν, στο μέτρο των δυνάμεών τους, μια συγκροτημένη απάντηση που αρμόζει σε κάθε σύγχρονη κοινωνία του 21ου αιώνα. Ονειρευόμαστε ένα "κέντρο" στο κέντρο της πόλης μας, που θα γίνει το σημείο αναφοράς για τους νέους μας και θα ανοίξει έναν άλλο δρόμο στην έννοια της διασκέδασης και του πολιτισμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΜΕΛΙΑ

Η «Καμέλια» αποτελεί την πιο κατάλληλη και ενδεδειγμένη λύση για τον παραπάνω στόχο. Είναι ένας δημοτικός χώρος στο κέντρο του Δήμου μας κοντά στην πλατεία. Έχει τις υποδομές που χρειάζονται για να διαμορφωθεί με σχετικά μικρό κόστος, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τους νέους μας.

Ένας χώρος με επιτραπέζια παιχνίδια, αλλά και με δωρεάν ^{κασταλέα} WiFi. Με πινγκπονγκ αλλά και βιβλία και περιοδικά. Με δυνατότητα και χώρο για μουσικές πρόβες και βραδιές από νεανικά συγκροτήματα. Με διαλέξεις και εκδηλώσεις για τις οποίες θα έχουν λόγο οι ίδιοι οι μαθητές των σχολείων ^{της πόλης} μας. Με χορούς και συναυλίες.

Ένας χώρος που τα παιδιά μας θα μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα, να συζητάνε για να μαθαίνουν και να μαθαίνουν να συζητάνε. Θα προβληματίζονται και δεν θα καταπίνουν ότι τους πλασάρεται σαν νέο. Που θα προστατεύονται από τα ναρκωτικά και τα υποκατάστατά τους, όχι μόνο γιατί απαγορεύονται, αλλά κυρίως γιατί δεν τα χρειάζονται.

Ζητάμε να συζητηθεί το θέμα σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. ΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ *Στέλιος*
2. ΜΑΝΟΥ ΤΕΡΤΙΟΦΟΡΗ *Μάρκος*
3. Ερίνη Γιαλανταρίδη *Ερίνη*
4. ΑΙΧΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ *Δήμητρα*
5. ΛΙΤΕΛΕΧΤΩΣ Βασιλεία *Βασιλεία*
6. ΑΠΟΒΙΤΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Αθανάσιος*
7. ΗΠΕΡΜΠΑΝΤΗ Ελένη *Ελένη*
8. ΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ *Βασιλείος*
9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΛΑΚΗ *Οριλάκη*
10. ΘΕΟΔΩΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ *Θεοδώρη*
11. ΖΥΓΟΦΙΛΗΣ ΤΑΤΙΑΝΑ *Τατιάνα*
12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΑΓΕΩΡΓΙΟΥ *Λαζαρίδης*
13. ΣΤΕΦΑΝΑΣ ΓΑΛΑΤΙΔΗΣ *Στέφανος*
14. ΒΟΡΙΣ ΤΑΒΑΤΑΖΟΖΕ *Βορίς*

15. Φυρόπιον - Μαρτα Βέρα ~~Στην Κύρια~~
16. Τηλεοδοτικό Κατίκα Χαροκόπειος ~~Στην Κύρια~~
17. Αθηνά Βίκης ~~Στην Κύρια~~
18. Βασιλεία Τερζάκη ~~Στην Κύρια~~
19. Στ. Ηλίας Αρετίνης ~~Στην Κύρια~~
20. Δημήτρης Ελγής ~~Στην Κύρια~~
21. Ηλένη Λαζαρίδη ~~Στην Κύρια~~
22. Τελετβούνης Ρωμανίου ~~Στην Κύρια~~
23. Κυριανή Νερούδη ~~Στην Κύρια~~
24. Βούτσα Πατέλιου ~~Στην Κύρια~~
25. Μαρία Κασαντάνη ~~Στην Κύρια~~
26. Νερούτσας Γεώργιος ~~Στην Κύρια~~
27. Βασιλόπουλος Γεώργιος ~~Στην Κύρια~~
28. Καροκάρης Αρτέμης ~~Στην Κύρια~~
29. Δαμιανού - Καραγιάννης Καρολίνα ~~Στην Κύρια~~
30. Καραβαστάτης Μαρία Λαζαρίδη ~~Στην Κύρια~~
31. ΕΡΥΞΑΡΙΚΗΣ ΡΩΜΑΝΗΣ ~~Στην Κύρια~~
32. ΓΑΛΛΟΥ ΚΩΝΙΝΑ ~~Στην Κύρια~~
33. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΕΙΝΑ ~~Στην Κύρια~~
34. ΖΩΗΤΙΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ~~Στην Κύρια~~
35. ΗΛΙΑ ΕΥΘΑΝΙΑ ~~Στην Κύρια~~
36. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ~~Στην Κύρια~~
37. Κορακάτσαρης ΕΛΕΝΗΣ ~~Στην Κύρια~~
38. Καϊκαλάς ΒΙΚΙΔΑΣ ~~Στην Κύρια~~
39. Κιούτσος ΗΛΙΑΣ ~~Στην Κύρια~~
40. Αικατεας Ηλιόπουλης ~~Στην Κύρια~~
41. Τσούκε Βασιλίκης ~~Στην Κύρια~~
42. Ηλένη Καραγιάννη ~~Στην Κύρια~~

